

<i>preek</i>	8 januari 2023
<i>serie</i>	Wandelen met God
<i>thema</i>	Week 4: Achter Jezus aan
<i>tekst</i>	Johannes 5:7 BGT: ‘er is niemand die mij helpt’
liturgie:	DNP Psalm 67 (God, geef genade, geef uw zegen)
<i>gesproken votum, groet, amen</i>	
<i>gebed =</i>	Opwekking 689 (Spreek, o Heer, door uw heilig woord)
<i>uitleg van de doop</i>	Sela: dooplied (In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is)
<i>bediening van de doop</i>	kinderlied (Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat)
<i>kinderen naar hun club</i>	
<i>lezen Johannes 5:1-18 BGT</i>	
<i>preek</i>	Opwekking 705: Love each other (All the room was hushed and still) DNP Psalm 117 (Breng, volken, hulde aan de Heer)
<i>geloofsbelijdenis van Nicea</i>	
<i>gebed</i>	
<i>kinderen komen terug</i>	
<i>collecte</i>	Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
<i>zegen met gesproken amen</i>	

Vandaag gaan we verder met het jaarthema ‘wandelen met God’. Week 4 is aan de beurt: ‘achter Jezus aan’.

Als christen wil je graag leven voor God en wil je graag achter Jezus aan: doen wat Jezus doet. Maar als Jezus met grote stappen voor je uit loopt, kun je al snel het gevoel krijgen dat het toch niks wordt met je. Je kunt Hem niet bijhouden en gefrustreerd haak je af, tenminste: dat risico loop je. Vandaar dat je in het themaboek de bemoediging leest dat de weg die je gaat (achter Jezus aan) van begin tot eind geasfalteerd is met genade. Ik vind het mooi om die bemoediging hier te herhalen: voor jullie allemaal en zeker ook voor Nicole en Robin! Zo mag je zelf leven en dat mag je aan Gerrit voorleven: genade! daar draait het om ‘achter Jezus aan’.

Op de laatste dag van week 4 staat een klacht centraal, de klacht van iemand die zegt: ‘er is niemand die mij helpt’. Over die klacht gaan we nu lezen, vooral ook om te zien hoe Jezus daarop reageert. We lezen Johannes 5 vers 1-18 uit de BGT.

Het verhaal van Johannes 5 is een heel bijzonder verhaal.

Er is iets aparts met dat badhuis: slechts af en toe brengt het water genezing.

Er is iets aparts met Jezus: van een massa zieken maakt Hij er maar één beter.

Er is iets aparts met de genezen man: het lijkt erop dat hij Jezus verraadt.

Laten we eerst eens inzoomen op dat badhuis.

In de dagen van Jezus is in Jeruzalem (volgens het verhaal) een badhuis waar heel veel zieken liggen; af en toe brengt een engel van God het water in beweging; wie als eerste in het water ligt, wordt beter.

Dit is nauwelijks te geloven. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat vers 3b en ook vers 4 in een paar oude Bijbels uit Egypte ontbreekt: juist het gedeelte over een engel van God die het water af en toe in beweging bracht, ontbreekt. Omdat dit gedeelte in een paar oude Bijbels ontbreekt, staat het in de BGT tussen vierkante haken en vind je het in de NBV alleen in een voetnoot. In een stuk af wat oude Bijbels uit Egypte ontbreekt dit

gedeelte maar in bijna alle andere oude Bijbels staat het wel. Juist hierover ging mijn proefschrift en op basis daarvan kan ik jullie vertellen dat Johannes dit zo heeft opgeschreven, ook al is het moeilijk te geloven.

Maar ook zonder vers 3b en vers 4 blijft het verhaal over het badhuis nog steeds nauwelijks te geloven. Daarom bedachten sommige bijbeluitleggers dat het badhuis nooit echt heeft bestaan; alles wat Johannes daarover schrijft, moest je volgens hen zien als symboliek. Maar: zo'n honderd jaar geleden is het badhuis bij opgravingen weer teruggevonden en de situatie bleek precies te kloppen met hoe Johannes het beschrijft.

Dus je kunt er niet onder uit: het badhuis is er echt geweest en er gebeurden buitengewone dingen.

Het badhuis is een vreselijke plek.

Het ligt er vol met zieke mensen die één grote drive hebben: weer beter worden. Maar om dat voor elkaar te krijgen moet je alert zijn, zorgen dat je anderen voor bent, alles op alles zetten om zelf de eerste te zijn; niet 'elkaar helpen waar je kunt' maar vechten voor jezelf. Wat een afschuwelijke sfeer in dat badhuis!

En juist daar gaat Jezus één man beter maken.

Dat is mooi voor die ene man want hij is ziek; al heel lang ziek; al 38 jaar! Ik ben in de afgelopen week ziek geweest en ik was er na drie dagen al helemaal klaar mee. Maar dan die man: 38 jaar ziek! en niemand helpt hem. Wat is het bijzonder dat Jezus uitgerekend tegen die ene man begint te praten, dat Hij die ene man hoop geeft, dat die ene man gaat denken dat Jezus misschien wel samen met hem gaat wachten tot het water in beweging komt zodat die ene man eindelijk een kans heeft om de wedstrijd te winnen en te genezen, na 38 jaar. Wat is het vooral ook bijzonder dat Jezus niet met die ene man gaat zitten wachten op het water, maar dat Jezus aan die ene man de opdracht geeft: 'Sta op, pak je draagbed op, en loop!' Wat is het bijzonder dat Jezus die ene man direct geneest. Geen onzekerheid, geen 'wedloop', maar zomaar genezen, met een paar woorden. Heel mooi.

Maar het roept bij mij direct de vraag op: Waarom al die anderen dan niet? Het badhuis ligt immers vol met mensen die er vreselijk aan toe zijn; het zijn stuk voor stuk mensen die lijden onder allerlei kwalen; die daarmee worstelen. Waarom doet Jezus dáár niets aan? Waarom beperkt Hij zich in dit badhuis tot die ene man? Een lastige vraag. Het lijkt erop dat Jezus niet nu al alles nieuw gaat maken; we hebben niet de belofte dat Jezus ons (samen met zijn Vader) nu al (door de kracht van de heilige Geest) bevrijdt van alles wat ons pijn doet en van alles wat ons ziek maakt en van alles wat ons leven afbreekt; maar we krijgen wel de belofte dat dat werkelijk gaat gebeuren in de wereld die komt; soms krijg je daar nu al een voorproefje van (via een wonderlijke genezing); maar het grote geluk (van een eeuwige jeugd) zal er pas zijn als God alles nieuw maakt. Die belofte ontvangen we via de genezing van die ene man.

Maar die ene man: het lijkt wel een verrader!

Als de Joodse leiders hem zien lopen, zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in zijn genezing. Het is veel belangrijker dat het sabbat is en dat die man notabene op sabbat spullen vervoert. De man heeft geen flauw idee wie hem die opdracht gaf; het was gewoon één van de vele feestgangers in Jeruzalem. Maar zodra hij weet dat het om *Jezus* gaat, brieft hij het over aan de Joodse leiders. Dat klinkt als verraad. Het zorgt ervoor dat de Joodse leiders Jezus willen vermoorden. Lekker dan.

Wat loopt dit verhaal beroerd af! Een echte anticlimax!

Jezus laat in dit verhaal zien wat het betekent om barmhartig te zijn.

Jezus is barmhartig tegenover een man die Hem niet kent. Hij is barmhartig tegenover een man die Hem niet erkent. Hij is barmhartig tegenover een man die Hem verraadt aan de Joodse leiders.

Doe Hem dat maar eens na! Dat zal je niet meevallen!

Barmhartig zijn voor een onbekende is al moeilijk genoeg, toch? Want je weet nooit of je hem kunt vertrouwen. Misschien gaat hij wel misbruik maken van jouw barmhartigheid.

Maar als je barmhartig moet zijn tegenover iemand die geen respect voor je heeft en zelfs negatieve dingen over je zegt ... Nou, ik weet niet of ik dat op kan brengen; ik hoop van wel maar ik heb er echt mijn twijfels over of me dat gaat lukken. Het voelt als mislukken, als over me heen laten lopen.

Laten we nooit vergeten hoe Jezus tegenover ons doet!

Hij is barmhartig voor mij. Hij houdt van mij. Hij vergeeft mijn schuld. Hij gunt mij dat ik blij ben met mezelf. Hij laat me niet alleen staan.

Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? een geliefd kind van God!

Zo mag je naar Gerrit kijken! Dat mag je aan Gerrit leren! en aan je andere kinderen.

Laat niemand van ons ooit vergeten hoe Jezus naar ons kijkt. Laat ieder van ons steeds bedenken hoe Jezus zijn hart voor ons opent, zijn handen naar ons uitstrekt, ons niet alleen laat maar naar ons toe komt met zijn genade, met zijn barmhartigheid, met zijn vrede.

Dat geeft zo'n hoop voor ons leven.

Je staat er niet alleen voor. Je hoeft je weg niet in je eentje te gaan. Jezus gaat mee, en in zijn kielzog al die mensen die de barmhartigheid van Jezus hebben geproefd.

Zo kun jij iets betekenen voor een ander. Niet van: het moet maar ik weet niet of het lukt.

Maar: aangestoken door de liefde van Christus kan ik iets betekenen voor een ander.

Amen!